



# SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

April 2013



Toren van Babel, Pieter Bruegel



Erland Sibuea, Missiekalender 2013

## EENHEID IN VERSCEIDENHEID

We hebben het allemaal wel eens meegeemaakt dat iemand zich, bijvoorbeeld naar aanleiding van een groot verdriet of omwille van onrecht dat hem is aangedaan, volledig afsluit van de buitenwereld. Mensen kunnen zich terugtrekken en niemand meer in hun leven nog toelaten. Zij kunnen zich letterlijk opsluiten en alle deuren vergrendelen. In sommige gevallen is woede, maar vaker nog angst of wanhoop, de reden voor deze geslotenheid. In dergelijke gevallen is het moeilijk het pantser te doorboren, waarmee mensen zich tegen de buitenwereld wapenen. Wie nog iets verwacht, houdt de deur op een kier. Wie de deur vergrendelt, verwacht niets en niemand meer. Die ervaring hadden ook de leerlingen van Jezus. Teleurgesteld en besluiteloos sluiten zij zich na Jezus' optreden en kruisdood op. Ook na zijn opstanding en het onderricht dat hij hen veertig dagen lang heeft gegeven, sluiten zij zichzelf op. Zij weten niet wat te doen of hoe te handelen.

Een kerk kan zich ook in zichzelf opsluiten. Kerk/godsdiens kan een kostbare container van geloof zijn, maar wij moeten ons altijd hoeden dat het geen knellend harnas wordt. Durven we open te staan voor andere opvattingen? Durven we de

verscheidenheid in beleving naar elkaar toe uit te spreken en van elkaar te accepteren?

In gesprekken ervaren we hoe verschillend geloof en liturgie beleefd worden. Tegelijkertijd is het zeer verrijkend om de beleving van de ander te horen. Dat brengt een proces van zelfreflectie op gang. Het is van belang, dat we enerzijds het eigene van ons geloof koesteren, dat we weten wat onze religieuze identiteit is, en anderzijds dat we ook open durven te staan voor andere opvattingen en nieuwe vormen.

Zo kan de oecumene ook zeer verrijkend zijn. Uiteraard zijn er verschillen, maar van belang is om te zoeken wat ons samenbindt. Wat is onze gezamenlijke opdracht in de samenleving? Je alleen maar bezighouden met wat ons scheidt kan ondermijnend gaan werken. Daarom neemt onze kerk haar opdracht serieus om te werken aan eenheid. Geen uniformiteit, maar eenheid in verscheidenheid. Daarom zijn en gaan wij steeds in dialoog met andere kerken. We willen ons niet zelfgenoegzaam opsluiten.

Op het hoogfeest van Pinksteren lezen we het verhaal over de torenbouw van Babel. De toren wordt niet afgebouwd, omdat mensen hun constructie niet langer als een gezamenlijke onderneming kunnen

verstaan. Daardoor raken ze verdeeld en verspreid over de aardbodem. Terwijl in de tweede lezing op het Pinksterfeest vertegenwoordigers van alle volkeren - van de toen bewoonde wereld, de oecumene - in Jeruzalem juist bijeengebracht worden en elkaar verstaan. Jeruzalem wordt als stad van vrede gebouwd. Daar willen mensen samenkomen met de intentie om elkaar te verstaan. Daar kan sprake zijn van het wonen van Gods Geest.

Als parochie willen wij de deuren openzetten en laten zien wat wij in onze kerk beleven, wat ons beweegt, waardoor we bewogen worden, wat ons enthousiast maakt, wat ons inspireert. Moge de Geest zo werken als beschreven staat in gezang 672:

*O Geest, o Geest van vuur en liefde,  
daal in ons hart,  
opdat het vuur en liefde wordt  
en dat het als een offerande  
door 't vuur van uwe liefde brande,  
dat alles verteert.*

*Heilige Geest, doe ons gemoed  
branden door uw liefdegloed.*

*Pastoor Leen Wijker*

## WEL EN WEE

### Ziek

Op woensdag 6 maart heeft Keimpe Yska een knie-operatie ondergaan. De operatie is goed verlopen en hij maakt het goed. Een voorspoedig herstel gewenst!

### 101 jaar!

Op 10 maart is Martha Tesink-Jaarsma 101 jaar geworden. Zij is het oudste lid van de parochie Hilversum. Mevrouw Tesink is erg kwetsbaar en snel vermoeid, maar ze waardeert het enorm als er aandacht aan haar wordt geschonken. Namens de parochie heeft de pastoor een bloemstukje bij haar gebracht. Dankbaar voor dit gebaar kwam er een lach op haar gezicht.

## BIJ DE VIERINGEN

### Preek van de leek

Iedere zondag komen wij bijeen om te vieren rond Woord en Tafel. Meestal gaat de pastoor of een gastpriester voor. Er is een aantal mensen dat ook best wel eens in de viering wil 'preken'. Dat is mogelijk met de preek van de leek. In november heeft Piet van Vledder de preek van de leek verzorgd. Op 14 april, de derde zondag van Pasen, zal Benne Holwerda de preek van de leek verzorgen. We wensen hem veel inspiratie toe bij het voorbereiden hiervan.

### Hemelvaart

Het hoogfeest van Hemelvaart vieren we op 9 mei om 10.00 uur in onze eigen kerk.



Hemelvaart, Giotto di Bondoni

## ACTIVITEITEN

### Kerkmuziekavond voor parochianen en geïnteresseerden

Wat is een Kyrielitanie? Wie is Huub Oosterhuis, wie Henk Jongerius? Wat is kerkmuziek en waarom zingen we eigenlijk? Wat is de geschiedenis achter een bepaald lied? Waarom speelt elke organist anders? Deze en vele andere vragen kunt u stellen op de kerkmuziekavond. Maar dat is niet alles. We gaan samen zingen uit het ons zo vertrouwde blauwe en rode boek. En

## UIT HET KERKBESTUUR

### Afwezigheid pastoor

Van 21 april tot en met 24 april is pastoor Leen Wijker afwezig. Voor dringende pastorale situaties kunt u zich wenden tot Margreet Vos-van Buuren, tel. 06-51176332. De pastorie blijft bewoond.

### Gemeentevergadering

De jaarlijkse voorjaarsgemeentevergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 mei, aanvang 20.00 uur. De vergaderstukken worden vanaf 12 mei per mail verzonden en liggen dan ook in het portaal van de kerk.



Theo van Asselt tijdens een synodevergadering

### Synodaal

Theo van Asselt heeft een aantal jaren als tweede synodaal onze parochie vertegenwoordigd. Dit heeft hij op een heel goede manier gedaan. Helaas heeft hij te weinig tijd om zich actief in te blijven zetten en dat heeft hem doen besluiten om met deze functie te stoppen. Namens het kerkbestuur willen we hem hartelijk danken voor zijn inzet.

### Stewardship-project

Onlangs heeft het kerkbestuur een gift overgemaakt naar het initiatief 'Vergeet Syrië niet'. Student sociale geografie Wijbe Abma las eind vorig jaar over het gebrek aan dekens in een kamp voor Syrische vluchtelingen. Abma: 'Dit zette mij aan het denken. Hoe kan het dat zo'n simpel product, op zo'n simpele plek (twee kilometer over de grens) zo schaars kon zijn? Waarom geven internationale media zo weinig aandacht aan deze situatie? Waarom is hulp zo ongelooflijk schaars? Waarom is het dat bommen en explosies zoveel meer aandacht krijgen dan problemen die eigenlijk vrij eenvoudig kunnen worden opgelost?' Hij vertrok met honderd dekens naar Aleppo. (Lees meer hierover op [www.vergeetsyrieniet.nl](http://www.vergeetsyrieniet.nl)). Inmiddels is de actie uitgebreid met voedselpakketten. Wilde Ganzen ondersteunt het initiatief van Wijbe Abma en voegt 55% premie toe.

omdat we een kerk in beweging zijn, zingen en luisteren we natuurlijk ook naar nieuwe kerkmuziek. Deze avond wordt georganiseerd door pastoor Leen Wijker en onze organist/dirigent Bart Klijsmit. Iedereen is van harte welkom!

Woensdag 17 april om 20.00 uur in het kerkgebouw. Vanaf 19.30 uur is er koffie.

### Almere

De bijeenkomst in Almere zal op donderdag 18 april plaats vinden bij de familie Treffers. De avond begint om 20.00 uur.

### Quasimodolezing

Een jaarlijkse lezing met een bijzondere naam. *Quasimodo geniti...* Het zijn de

eerste woorden uit de inleidingszang van de tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen): 'Weest als pasgeboren kinderen'. De lezing vindt altijd plaats rond deze zondag en heeft daarom de naam Quasimodolezing gekregen. Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin verzorgt op 19 april de lezing, getiteld: 'De waarden van het koningschap. Over vorsten, volkeren en vrede'. U bent welkom in de Gertrudiskapel, Willemsplantsoen te Utrecht. De zaal is open om 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur. Binnenkort liggen er folders in het portaal van de kerk. Daarin wordt vermeld waar u zich kunt aanmelden en wat de kosten zijn.

## KOOR OEFENT VITUSMIS

De Raad voor de oud-katholieke kerkmuziek heeft zich beraden over het bestand aan missen (vaste misgezangen) voor gebruik in de liturgie. Dit bestand bestaat uit gregoriaanse missen en uit missen van latere tijd (16e tot en met de 20e eeuw). De meest recente toevoeging aan het repertoire was de Gertrudismis (2002) van componist Daan Manneke. In het beraad is besloten dit repertoire uit te breiden met vier nieuw te componeren misordinaria. Door de Raad zijn deze vaste miszangen aan de naam van een heilige verbonden: Laurentiusmis (componist Wouter Blacquièr), Vitusmis (componist Rob Goorhuis), Nicolaasmis (componist Wijnand van Klaveren) en Martinusmis (componist Rens Tienstra). De missen worden gepresenteerd op 20 april in de Ste Gertrudiskathedraal te Utrecht, aanvang 14.00 uur. Deze presentatie is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk. Vier oud-katholieke kerkkoren zingen elk een nieuwe mis en de componisten geven een korte toelichting op hun werk. Een van die vier koren is ons eigen Vituskerkkoor. Zij zingen dan uiteraard de Vitusmis. Tijdens de kerkmuziekavond op 17 april laten ze al een deel hiervan horen en kunnen de aanwezigen ook meezingen.

## OVERPEINZEN EN GENIETEN



*Babette's Feast*

In de veertigdagentijd werd de filmcyclus Momenten van Passie georganiseerd in ons Hilversumse filmtheater. In de drukte van alledag kom ik er zelf niet zo snel aan toe om een film uit te zoeken, iemand mee uit te vragen, kaartje te kopen en vervolgens een film te kijken. Maar nu word je op zes avonden in de vastentijd aangemoedigd om er met vrienden een mooie avond van te maken: een prachtige film en na afloop een goed gesprek. Een feestje van verbondenheid dus! Ik heb tot nu toe twee films bezocht, *Jesus Christ Superstar* en *Babette's Feast*. Beide films verbeelden op geheel eigen wijze (de geest van) het evangelie. Beide films creëren op een doordeweekse dinsdag momenten van overpeinzing en genieten. Een meditatie moment, passend in de vastentijd. De waarde van de dingen ligt niet alleen in de dingen zelf, maar ook in de vreugde die je er aan beleeft. Denk aan de voorpret en het met elkaar kunnen delen van hetgeen je zojuist op het witte doek hebt gezien. De combinatie film en gesprek biedt mogelijkheden. Misschien moeten we maar eens een "huiskamerfilm-gespreksgroep" starten met filmliefhebbers.

*Martien Camphuis*

## TE HUUR:

De oud-katholieke parochie Sint Vitus te Hilversum biedt te huur aan: Melkpad 15 te Hilversum. Royaal woonhuis met karakter. Vlakbij het centrum, de winkels, het station en de uitvalswegen. Wandelen, fietsen: de Gooise natuur is om de hoek.

### Inlichtingen:

GB Holding Huren BV.  
Mw. Yvonne Beitsma 06.13006463  
e-mail: [yvonne@beitsma.nl](mailto:yvonne@beitsma.nl)



## VASTENACTIE 2013: BEDANKT!



Op het moment dat ik dit schrijf, is het halfvasten. De kinderen van de kinderkerk hebben heerlijke koekjes en cupcakes gemaakt en een boekenmarkt gehouden. Ook hebben zij zelf gemaakte sfeerlichtjes verkocht. De opbrengst hiervan (255 euro en 70 cent) is bestemd voor de vastenactie. Dit jaar hebben we gespaard voor de projecten van Ste Barbara: het citypastoraat in Rotterdam, het straatpastoraat in Leiden, het luchthavenpastoraat op Schiphol en de Mission to Seafarers in Vlissingen.

Het gaat bij diaconaat om het in praktijk brengen van het Woord, om lof aan God en dienstbaarheid aan onze naasten. De vastenactie geeft ons de mogelijkheid om gezamenlijk als parochie een mooie bijdrage te leveren aan Ste Barbara. Als ieder bijdraagt naar vermogen, kunnen we als kerk onze diaconale opdracht op een waardige wijze gestalte geven. Als u dit leest is de veertigdagentijd voorbij. Ik mag namens het kerkbestuur een ieder die heeft bijgedragen heel hartelijk danken.

Wilt u alsnog meedoen om Ste Barbara een goede financiële basis te geven? Maak dan uw bijdrage over naar bankrekening **65.84.44.522** ten name van het O.K. Kerkbestuur, onder vermelding van Vastenactie 2013. Eind april hopen we het eindbedrag van de actie bekend te kunnen maken. De kinderen deden het ons voor: zij lieten ons delen in heerlijke koek en gaven ons een lichtje mee. Doet u mee om ook zelf brood te delen en licht te verspreiden?

*Erik Molenaar*

## LICHT OP LERING EN VERMAAK

Op weg naar Pasen stonden de kinderen van Lering en Vermaak op zaterdag 2 maart stil bij het verschijnsel licht. Waarom is licht eigenlijk nodig? Lichtjes in de kerk: waar zien we die? En waarom staat die ene grote kaars op het altaar? Naar het antwoord op die vragen zijn we op zoek gegaan.

Dat zonder licht geen leven mogelijk is, valt al te lezen helemaal in het begin van het eerste boek in de Bijbel: nadat God de hemel en de aarde had geschapen, scheidt Hij het licht van de duisternis. Pas dan is de aarde niet meer doods en kan zij leven geven. Licht staat voor leven, de duisternis voor dood.

Daarom branden wij in de kerk ook kaarsen: lichtdragers om te vieren dat het licht overwint. En het zijn nogal wat kaarsen. Op de altaartafel branden ze tijdens de viering. Maar ook wijzelf steken kaarsen aan: bij het Christusbeeld in de kerk. Om speciaal voor iemand of iets te bidden. Of op de plek waar we de overledenen herdenken. Devotiekaarsen noemen we die. Sommige kaarsen zie je trouwens al gauw over het hoofd: de Godslamp die hoog hangt en (bijna) altijd brandt.

En dan die hele grote kaars: de paaskaars. Elk jaar tijdens de paaswake wordt een nieuwe kaars de kerk, die dan donker is, binnen gedragen. Het jaartal staat er altijd op. 2013 hebben de kinderen ook gezet op de kaars die ze zelf versierd hebben. Met allemaal symbolen erop, zodat het een paaskaars werd: een kruis met 5 puntjes (de wonden van Jezus), een duif, de alfa en omega (die ook op het altaar afgebeeld staan; de betekenis weten we nu!), een regenboog, soms de namen van de hele familie erbij. Daar heeft iedereen enthousiast aan gewerkt. En mee naar huis genomen, zodat ook daar met Pasen een mooie kaars kan branden.



## SENIOREN

Let op: We gaan weer wat leuks doen voor de 65plussers. En wel op donderdag 25 april. Want dan gaat Priscilla samen met onze OKSC een High Tea houden! Heb je zin in een spelletje + High Tea? Dat kan. Heb je alleen maar zin in High Tea? Dat kan ook. We hopen dus velen van jullie te zien. Hou donderdag 25 april vrij.

Waar: In De Akker, van 14.30-16.30 uur.

Jullie kunnen je opgeven tot 15 april bij:

Corry Giskes, tel: 035-6248167

Email: [keeskak@hotmail.com](mailto:keeskak@hotmail.com)

Rita Zwart, tel: 035-6233828

Email: [r.zwartdejager@gmail.com](mailto:r.zwartdejager@gmail.com)

NB: de extra middag voor de senioren is 30 mei.



## VERBONDENHEID



In het februarinummer van ons blad heeft Nienke Nieuwenhuizen onder de titel 'Verbondenheid' een stukje geschreven dat mij goed heeft aangesproken. Daarin heeft zij ons drie vragen gesteld met de toevoeging: 'Het zou leuk zijn om reacties te krijgen.'

De eerste vraag luidt: 'Waarom stap je vroeg in de ochtend je bed uit om naar de kerkdienst te komen?' Als ik mijn ontbijt genuttigd heb, stop ik de spullen die ik nodig denk te hebben in mijn zakken en in mijn tas. Daarbij denk ik steeds: 'Ben ik niets vergeten?' Als ik ons tuinhok ben gepasseerd, zeg ik tegen mijzelf: 'The point of no return has been passed' en een eindje verder op de straat: 'Ik zal opgaan naar het altaar Gods, naar God die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.'

Als ik even later in de kerk ben aangekomen, voel ik mij heel prettig en soms zeg ik dan tegen God: 'Dank U, Vader, dat ik weer in uw vaderhuis mag zijn, om mijn verbondenheid met U weer te voeden, te bevestigen en te onderhouden, samen met de zusters en broeders die daar ook voor gekomen zijn.'

Ja, daar in die stemmige kerk vind ik het heel fijn.

*Emeritus pastoor George Blom.*

## LERINGWEEKEND

Hei- en Boeicop is de plaats waar van 19 - 21 april het leringweekend voor de 9 tot en met 13 jarigen wordt gehouden. Avontuurlijke catechese rond het thema *Voorbeelden*.



## ONTMOETINGS DAG

*De mens is de schepping.* Dat is het thema van de ontmoetingsdag voor orthodoxen, anglicanen, oud-katholieken en leden van de Oriëntaalse kerken en verdere belangstellenden van 10.00 tot 16.00 uur op 13 april in 'De Driehoek', het centrum bij de Ste Gertrudiskathedraal in Utrecht. Sprekers die dag zijn: Bisschop Polycarp (Syrisch-orthodoxe Kerk), Joris van Ael (ikonenschilder), Jan Jorrit Hasellaar (docent Universiteit Wageningen) en een vertegenwoordiger uit de anglicaanse parochie Den Haag. Ook zullen er groepsgesprekken zijn. De dag wordt besloten met een vesper waarin aartsbisschop Joris Verdammen en bisschop Athenagoras zullen voorgaan.

Bijdrage : € 10,- p.p. (inclusief koffie/thee en lunch), ter plaatse te betalen.

Aanmelden bij pastoor Harald Münch: fam.munch@planet.nl / tel: 0255-515260 of Marina van der Waag: mcjvanderwaag@gmail.com / Tel. 020-6113588

## OPEN KERK



Al een aantal jaren is de kerk open op vrijwel elke zaterdagmiddag. Een gastheer/gastvrouw zorgt ervoor dat om 13.00 uur de grote voordeuren opengaan, de kaarsen branden en dat een voorbijganger zich welkom mag weten in de kerk. Komen er dan wel mensen binnen, op zo'n zaterdagmiddag? Jazeker! Op mooie zonnige dagen zijn het vooral mensen die een dagje uit zijn en de kerk van binnen komen bekijken. Zo nu en dan worden er foto's gemaakt, soms hele sessies van de koepel of de ramen. Regelmatig komen er bezoekers voor wat anders: een kaars aansteken, een gebed, even zitten. Wil iemand iets weten, dan zal de gastvrouw/gastheer proberen zo'n vraag te beantwoorden. Er zijn ook folders met een rondleiding door de kerk, waarin al een en ander wordt uitgelegd. Om 16.00 uur worden de kaarsen gedoofd en is het tijd om de grote deuren weer te sluiten. Hoeveel mensen zijn er dan langs geweest? Vijf, twaalf, twintig? Eigenlijk doet dat aantal er niet zo toe. Wat blijft hangen is de ontmoeting en het feit dat de kerk gewoon zomaar even open was.

Wie ook zo nu en dan eens zo'n gewone bijzondere middag in de kerk wil zijn om bezoekers te ontvangen: Antonie van Aartsen (035 685 98 10) vertelt u er graag meer over.

Een van de regelmatige bezoekers van de open kerk is Leon. Hij stuurde een mail:

*'Mijn naam is Leon Breuking. Ik woon in Naarden. Ik vind de Vitus kerk erg mooi op het Melkpad. Ik ga elk jaar met de pasen, pinksteren, kerstmis. Erg mooi vind ik. En ik ga ook met de monumentendag ook naar de vitus kijken. Heel veel groeten van Leon Breuking. Ik vind pasen, pinksteren en kerstmis erg goed en belangrijk.'*

## INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEKEN CONGRES 2014



Op 18 september 2014 is het zo ver: het internationale oud katholieken congres gaat dan van start met als thema: Sta op en ga! Extra feestelijk omdat er ook 125 jaar Unie van Utrecht gevierd wordt. U bent met zijn allen alvast hartelijk uitgenodigd. Het congres gaat door in Utrecht op verschillende locaties in de binnenstad van Utrecht. Dit is allemaal gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Het organiserend comité is op zoek naar mensen die een slaapplek willen aanbieden aan onze congressanten uit het buitenland. Congressanten kunnen zich vanaf donderdagmiddag 18 september aanmelden. Het congres eindigt op zondagmiddag, 21 september.

Eenieder die een (aantal) bed(den) of slaapplek ter beschikking heeft en die de uitdaging wil aangaan om onze zusters en broeders uit het buitenland een warm welkom te heten in Nederland, kunnen zich aanmelden op het volgende mailadres: [witters.hilde@gmail.com](mailto:witters.hilde@gmail.com)

We begrijpen dat het allemaal nog ver weg lijkt, 2013 heeft zich pas aangediend. Onze vraag aan u is dan ook bedoeld om een indicatie te hebben over hoeveel slaapplekken er bij benadering beschikbaar zijn. Graag een reactie. Alvast bedankt!

Hilde Witters,  
namens het organiserend congrescomité.

## VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er doorgaans een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

### 7 april Dienst van Schrift en Gebed

#### Extra collecten:

7 apr. Opleiding  
5 mei Missie Sint Paulus

## COLOFON

#### Redactieadres

Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
E-mail: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl)

#### Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot zondag 14 april, 16.00 uur.

#### Parochiegegevens

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 035 624 80 09  
(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)  
E-mail: [pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)

#### Secretariaat kerkbestuur

Erik Molenaar  
Middenstraat 61  
1381 XB WEESP  
Tel: 0294 77 69 77  
E-mail: [secretarisvitus@live.nl](mailto:secretarisvitus@live.nl)

#### Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren  
Cameliastraat 13  
1214 EZ Hilversum  
tel: 06 511 76 332  
E-mail: [vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)  
ING Bank: 65.84.44.522  
Postbanknummer 16.38.69  
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

#### Ophaaldienst

Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen voer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen. (tel: 035 6859810)

#### Website

[www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl)

## AGENDA

06 apr.	14.00	Lering en Vermaak
09 apr.	20.00	Kerkbestuur
10 apr.	21.00	Koorvergadering
11 apr.	14.30	Priscilla, bij Henny Plomp, Joh. de Wittstraat 18
12 apr.	18.00	Kerkbestuur
13 apr.	10.30	Ontmoetingsdag anglicanen, orthodoxen, oud-katholieken
14 apr.	10.00	Preek van de leek
	11.30	Catechese eerste communie
17 apr.	19.30	Zangavond
18 apr.	20.00	Bijeenkomst Almere
19 apr.	19.30	Ouasimodolezing
19-21 apr.		Leringweekend (9 -13 jaar, regio's Agatha en Utrecht)
23 apr.	20.00	Leerhuis
24 apr.	20.00	Filosofenlezing - Utrecht 'Angst voor de schoonheid van de mens'
25 apr.	14.30	Seniorenmiddag & High Tea , De Akker
26-29 apr.		Bezinningsweekend Chevetogne
07 mei	20.00	Kerkbestuur
11 mei	16.00	Gesprek met ouders van eerste communicanten
14 mei		Bondsday Gouda
22 mei	20.00	Gemeentevergadering
23 mei		Slotdag Priscilla met Concha (Utrecht)
26 mei	11.30	Catechese 11+
30 mei	14.30	OKSC spelmiddag

#### Om alvast te noteren:

02 juni	10.00	Eerste heilige communie
22 juni		Kerkennacht
23 juni		Zomerfeest afronding catechese

## GEZOCHT



De voorjaarskampcommissie is dringend op zoek naar nieuwe commissieleden die dit jaar of volgend jaar willen instromen, zodat we na 2014 ook nog een VJK kunnen organiseren. Dat organiseren klinkt als een heleboel werk, maar het is vooral een hoop gezelligheid met als eindresultaat een geslaagd kamp. Indien je interesse hebt om toe te treden tot de commissie, neem dan contact met ons op via [voorjaarskamp@hotmail.com](mailto:voorjaarskamp@hotmail.com) of 06-11474537. [www.voorjaarskamp.nl](http://www.voorjaarskamp.nl).